

Wijsheid in de Bijbel.

Het thema van deze week is wijsheid in de Bijbel. Daarin staat de ware wijsheid centraal. Wijsheid waarom gebeden moet worden. De apostel Jakobus schrijft het zo treffend in zijn brief: *En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worde.* (Jak.1:5) Begeer jij deze wijsheid?

Dinsdag – verlegen om wijsheid...

Lezen: 1 Koningen 3:1-9

Zingen: Psalm 119:9 (*en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer'*)

Wat staat er op jouw verlanglijstje bovenaan? Wat zijn de zaken die jij het meest nodig hebt? Is dit voor jou, dat je met koning Salomo bidt om een verstandig hart? Salomo's vader (koning David) is gestorven en hij heeft zijn zoon nog bemoedigd: ik ga sterven, maar wees sterk en wees een man en leef volgens de geboden van de HEERE, opdat u verstandig handelt in alles wat u zult doen. En zo is Salomo koning geworden. Aan het begin van zijn koningschap verschijnt de HEERE aan hem in een droom 's nachts. Begeer wat Ik u geven zal. En dan vraagt Salomo: geef dan Uw knecht een verstandig hart. Dat is: een opmerkzaam hart, een gehoorzaam hart om naar de geboden van de HEERE te leven. Dat is nodig, want het volk offert nog op de offerhoogten. Daar wordt de HEERE gediend, maar het gevaar ligt daar ook op de loer van de afgodendienst. De tempel is nog niet gebouwd en dat zal nog gaan gebeuren. Daartoe heeft Salomo de opdracht gekregen. Je begrijpt dat hij daar wijsheid voor nodig heeft.

Verwerking: De Heere God komt jou vandaag tegemoet met die vraag: begeer wat Ik u geven zal. Wat vraag jij?

Dagtekst: 1 Kon.3:9

Woensdag – wijsheid en voorspoed...

Lezen: 1 Koningen 3:9-15

Zingen: Psalm 119:49 (*'k heb wijzer geest en edeler gedachten door Uw geboën*)

In die volgorde inderdaad: eerst wijsheid, dan voorspoed. Maar zoekt eerst... en dan zullen alle andere nodige zaken worden toegeworpen. Bij Salomo is dat precies zo. Hij wil in de wegen van de HEERE gaan. Hij heeft de HEERE immers lief. En daarom bidt hij om een verstandig hart om in de wegen, inzettingen en geboden van God te gaan. Zoals David zijn vader dat ook gedaan heeft. Nee, niet zonder zonden. Salomo is net als zijn vader David een zondig mens. Daarom heeft hij temeer dat verstandige hart nodig, om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Tussen zijn zonden en de geboden van de HEERE. En om zo in de weg van bekering door Gods Geest te worden geleid in die wegen van de HEERE. Bijzonder, maar Salomo krijgt meer dan hij vroeg. Rijkdom, eer en een lang leven worden hem geschonken. Zie je het, jongelui? Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en dan zal de Heere jou geven wat Hij verder nodig vindt. Misschien zelfs voorspoed wat uit Zijn Vaderlijke hand jou tegemoet komt.

Verwerking: Vaak draaien wij de zaken om: eerst voorspoed, dan een verstandig hart om de HEERE te dienen. Herkenbaar? Belijdt het de HEERE en vraag Hem om vergeving.

Dagtekst: 1 Kon.3:14

Donderdag – wijsheid in het ambt...

Lezen: 1 Koningen 3:16-28

Zingen: Psalm 111:5 (*'t is trouw al wat Hij ooit beval*)

Salomo heeft een verstandig hart nodig in het ambt van koning. Hij is door de HEERE geroepen als koning om het volk (wat een hardnekkig en zwaar volk is) te richten. Om een dwaalziek volk te leiden. En zo komen die 2 vrouwen bij de koning. Van de ene is haar zoon gestorven en van de ander is haar zoon afgepakt. Wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten? Salomo weet het bij zichzelf niet, maar verwacht het alles van de HEERE. Hij heeft immers wijsheid ontvangen. En zo spreekt hij recht in die rechtszaal. Er komt een zwaard aan te pas, maar het zwaard blijft gelukkig ongebruikt. Salomoswijsheid, ja dat is het. Maar de tekst legt de nadruk nog ergens anders: het is de wijsheid Gods die in hem is om recht te doen. In het ambt van koning heeft Salomo dat in het bijzonder nodig. En dat is vandaag de dag precies zo. Begeer jij deze wijsheid, die Salomo ook ontvangen heeft? De levende God is vandaag nog Dezelfde, precies als toen.

Verwerking: Bidt voor jouw kerkenraad dat de mannen met deze wijsheid van God hun ambt getrouw zullen verrichten tot Gods eer.

Dagtekst: 1 Kon.3:28

Vrijdag – wijsheid = de vreze des HEEREN...

Lezen: Spreuken 1:1-7

Zingen: Psalm 111:6 (*maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 't begin der wijsheid*)

Opnieuw komen we de wijze koning Salomo tegen. Nu in zijn Spreukenboek. Je weet wel, dat bekende (en veelal ook moeilijke) Bijbelboek waar tegeltjeswijsheid in is te vinden. De spreuk van vandaag bijvoorbeeld: de vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap. Je bent pas echt wijs als je allereerst en allermeest aan de HEERE denkt. En als je Hem in alles nodig hebt. Het beginsel, dat betekent het 'basisprincipe'. Dat wat aan de wieg van de wetenschap staat is niet een groot verstand, maar de 'vreze des HEEREN'. Die Godsvreze maakt wijs tot de zaligheid. Jongelui, ken de HEERE in al jouw wegen en je zult deze Godsvreze van Hem leren. Heb Hem nodig. Je hele leven door, maar vooral als je jong bent (zie vers 4: de jongeling wetenschap). Dat leer je niet op een hogeschool of een universiteit. Dat leert de eenvoudige jongere aan de voeten van de Heere Jezus. Jezus zegt: Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Je zult de vreze des HEEREN vinden voor jouw persoonlijke leven.

Verwerking: Is er een begin van het geestelijk leven in jouw hart? Is DIT het begin? Die Godsvreze?

Dagtekst: Spreuken 1:7a

Zaterdag – wijsheid bij de Knecht des HEEREN...

Lezen: Jesaja 11:1-10

Zingen: Psalm 33:3 (*Zijn wijsheid is alom verspreid*)

Jongelui, méér dan Salomo is hier. Kijk maar naar de Knecht van de HEERE. De Heere Jezus, Die in dit hoofdstuk van Jesaja wordt voorgesteld als de grote Zoon van David. Niet Salomo is die grote zoon, maar Jezus. Hij zal voortkomen uit het geslacht van David en Hij zal als de grote Koningszoon regeren over het huis van Israël (over de hele bruidskerk waartoe Zijn kinderen behoren). In en op Hem rust de volkomen wijsheid. Hij is de Wijsheid, met een hoofdletter. De Geest van de wijsheid en van het verstand rust op Hem. En rusten geeft iets blijvends aan. Als er iemand is, Die vol is van de vreze van de HEERE, dan is het de Zoon van God Zelf. Hij is de Wijsheid bij uitnemendheid. Van Zijn wijsheid lezen we als een 3-tal paar eigenschappen: wijsheid en verstand; raad en sterkte; kennis en vreze. Deze eigenschappen zijn onmisbaar om een land te regeren. Van Salomo lazen wij eerder. Hij is zo'n koning die met die eigenschappen het land regeert. Maar méér dan Salomo is hier: de Wijsheid Zelf. De Heere Jezus regeert Zijn Koninkrijk volkomen, en dat zonder enige zonde.

Verwerking: Regeert deze Koning jouw leven?
Dagtekst: Jes.11:2

Zondag – Wijsheid in de tempel...

Lezen: Lukas 2:41-52
Zingen: Psalm 33:6 (*maar d' altoos wijze raad des HEEREN houdt eeuwig stand*)

De lijnen van de opperste Wijsheid worden verder doorgetrokken. Van koning Salomo naar de Knecht van de HEERE, Die belooft is in de profetie van Jesaja. En hier ontmoeten wij Hem als een 12-jarige wijze Jongen in de tempel van de Heere. Iedereen die deze Jongen hoort spreken staat versteld van Zijn wijsheid. En dat is niet verwonderlijk ook, want hier is de Wijsheid Zelf aanwezig. Het ultieme van alle wijsheid is hier in die Jongen te bewonderen. Daar zit Hij tussen de rabbi's van die tijd. Hij hoort deze mannen eens aan en stelt Zijn vragen aan de Godgeleerden in de tempel. En allen staan versteld van Zijn grote wijsheid. Jozef en Maria waren al onderweg naar Nazareth vertrokken, maar misten Hem in het gezelschap. En daar vinden ze hun verstandige Zoon. In het huis van Zijn Vader. Hij moest immers met de zaken van Gods Koninkrijk bezig zijn. Wil jij zien waar Zijn wijsheid in uitblinkt? Zie hoe deze Jezus jou wil onderwijzen om Zijn Koninkrijk binnen te gaan. Hij is gekomen om aan armen het Evangelie te verkondigen en door Zijn Geest hen te laten delen in dat Koninkrijk.

Verwerking: Luister jij naar het onderwijs van deze 12-jarige Jongen? Hoor naar Hem, geloof Zijn Woord en je zult eeuwig leven ontvangen.
Dagtekst: Luk.2:47

Maandag – wijs in Christus...

Lezen: Kolossenzen 3:12-17
Zingen: Psalm 107:22 (*wie wijs is merk' die dingen*)

Zit de wijsheid van Christus Jezus al in jou, jonge vriend? Heb jij al zo'n verstandig en wijs hart van de Heere ontvangen, zoals Salomo dat heeft ontvangen? Leef jij uit die wijsheid van de Knecht des HEEREN, Die de Geest van wijsheid heeft? Want dat zijn die christenen in de gemeente van Kolosse namelijk wel. Uitverkorenen van God worden ze zelfs genoemd. Wat een hoge titel. Heiligen en beminden, dat zijn zij. Ben jij het ook? Al diegenen die leven uit het Woord van Christus zijn dat. Want in hen alleen (en in hen allen) woont het Woord in alle wijsheid. Prachtig, maar dat WOONT dan in jou. Waar je woont, voel jij je thuis. Nou, zo is het met die wijsheid. Die voelt zich thuis bij hen die van Christus zijn. Die leven door het Goddelijk Woord. Vrienden, als je dit in jouw leven mag kennen, wordt jouw hart vrolijk gemaakt en ga je zingen van Gods goedertierenheden. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, alles wordt uit de kast getrokken om de Heere alleen met aangenaamheid in je hart te dienen. Geloof zij God, die Zijn genade, in mij heeft grootgemaakt.

Verwerking: Ben jij wijs in Christus?
Dagtekst: Kol.3:16

Maart 2019, ds. J.W. Baan ('s Grevelduin-Capelle)